

Antwerpen in de Grote Oorlog

De Eerste Wereldoorlog binnen de fortengordel

code 787 |  2 uur



© Stadsarchief Antwerpen



© 25 dagen van Vlaanderen

De wandeling begint aan de Stadsfeestzaal op de Meir. Vandaar gaat het richting 't Steenplein. Onderweg wordt er aandacht gevestigd op [historische gebouwen](#) (of de plaats waar ze stonden) die tijdens de Eerste Wereldoorlog [een rol](#) gespeeld hebben.

Ook [andere aspecten](#) komen aan bod: de houding van de “Antwerpse” Duitsers, belangrijke Antwerpse luchtvaartpioniers, beroemde schrijvers en kunstenaars die in Antwerpen de oorlog meemaakten en het vluchtelingenprobleem. Het laatste aspect sluit aan bij het eindpunt van de wandeling: de pontonbrug ter hoogte van het Steen.

? > Deze wandeling kan vanaf januari 2014 doorlopend gereserveerd worden.

> **De wandelroute voert je langs:** Meir – Wilde Zee – Lombardenvest – Groenplaats – Handschoenmarkt – Grote Markt – Steen.

START Stadsfeestzaal op de Meir

 Ter hoogte van het Steen