

LANGS DE SINT JACOBSROUTE



Antwerpen heeft zijn Pelgrimwandeling*

2010 was een Heilig Jaar voor pelgrims, omdat de feestdag van de apostel Jacobus de Meerdere – 25 juli – op een zondag viel. De volgende keer zal dit pas in 2021 zijn. Tevens vierde het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela zijn 25-jarig bestaan.

Twee goede gelegenheden om te starten met een Pelgrimwandeling doorheen Antwerpen waarin we in onze stad op zoek gaan naar sporen die verwijzen naar de vroegere en hedendaagse pelgrim!

Met de Pelgrimwandeling is Antwerpen de eerste stad in Vlaanderen die rond dit thema een eigen stadswandeling heeft, naast gelijkaardige initiatieven in Brussel en Wallonië,

Pelgrims die op hun weg Antwerpen passeerden, konden overnachting vinden in het Sint-Jacobgasthuis en in het Sint-Julianusgasthuis, opgericht in 1302. Ook heden ten dagen wordt op Witte Donderdag in dit vroeger gasthuis de pelgrimstafel gedekt voor 12 genodigden, een traditie die waarschijnlijk dateert van de tweede helft van de 16de eeuw.

*
Deze wandeling is gemaakt door de KgvA (Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen)



Het aantal pelgrims groeide met de jaren aan, zelfs zodanig dat de Antwerpse Dirk Van Paesschen 'een gat in de markt' zag. Hij begon in het begin van de 16^e eeuw zeereizen naar het Heilig Land te organiseren, met tussenstop in Santiago de Compostela en Rome.

Antwerpenaren die terugkeerden uit Jeruzalem stonden in hoog aanzien. Ze werden bij hun thuiskomst plechtig door de magistraat ontvangen en kregen de eretitel van 'Ridder (of Heer) van Jeruzalem' of 'Ridder van het Heilig Graf'.

Ze namen voortaan actief deel aan de plechtigheden van de Goede Week, met als hoogtepunt de Palmprocessie. Jaar na jaar trokken zij uit, gekleed in hun beste pak met het gouden of roodlakense kruis en met hun gedroogde palmtakken uit het verre Jeruzalem in de hand.

Twee van die Heren, de gebroeders Ketwigh, ijverden voor, en bouwden in de 18^e eeuw aan de Sint-Pauluskerk een kopie van de H. Grafkapel en van de Calvarieberg. Inspiratie deed Domien van Ketwigh op in Rome waar hij de beelden van Bernini had gezien met al de marteltuigen die tegen Christus gebruikt werden.

De bloeitijd van de religieus geïnspireerde tochten is nu grotendeels voorbij; maar nog steeds is de tocht naar Santiago de Compostela brandend actueel. Jaarlijks trekken duizenden wandelaars, fietsers, onthaasters, en midlifers langs de historische pelgrimspaden naar verre bestemmingen.

De paden of 'camino's' waren destijds zo belangrijk voor transport, communicatie en voor de verspreiding van de Europese cultuur dat ze vandaag worden beschermd en als UNESCO werelderfgoed worden gekoesterd



Duur : 2 uur

Onderweg zoeken we naar de vele Antwerpse sporen die in verband staan met de pelgrims.

- Vanwaar komen de straatnamen Jeruzalem-straat en Pelgrimstraat?
- Bestaan er nog huizen genoemd naar de Heilige Jacob?
- Zijn er nog sporen naar het vroegere Sint-Jacobsgasthuis?
- En hoe is het afgelopen met de veerdienst van Dirk Van Paesschen?

Dit alles en nog veel meer kan u vernemen tijdens de Pelgrimwandeling doorheen Antwerpen.



Vertrekpunt:

Sint-Jacobskerk, ingang Lange Nieuwstraat.

Eindpunt:

Sint-Julianusgasthuis in het salon van het pelgrimshuis gelegen binnen het complex van galerij De Zwarte Panter.

Voor informatie en boeking

kan u terecht op 03/3389530 van de Toeristische Dienst of aan de balie : Grote Markt 15. 2000 Antwerpen.